



2 Kasım'dı Susurluk'taydık

3 Kasım Susurluk Kazası'nı birinci yıldönümüdür,

Susurluk Kazası, kirliliğin bir fotoğrafını vermişti bizlere,, Yolun kenarına atılmış, parçalanmış bir Mercedes'te; bütün toplum, devletin silahlı gücüyle, mafyanın silahlı gücüyle ve siyasi iradenin gücüyle birleşerek oluşturduğu kirliliğin fotoğrafını görmüştü. Bu fotoğraf, "derin devletin" fotoğrafıydı,

On yıllar boyunca, "derin devletin kirliliğiyle şekillenen ve devletin kurumsal, yarı-kurumsal yapıları içinde organize olan ve bizzat bu yapılar tarafından beslenerek palazlanan kirliliğin biriktirdiği kirlilik, bir kamyon tarafından açılan gedikten fıskırması ve toplum, bu Mercedes'ten dökülen kirliliğin fotoğrafı karşısında şaşkınlığı kalmıştı.

Bu şaşkınlığın ardından, toplum, fotoğrafın bütün karesini görmek için olumlu-duyarlı tepki vermiş ancak, "derin devlet" bu tepkileri bastırma ve yönlendirme çabasına girişmiştir, Susurluk Kazasını aydınlatma iddiasıyla hükümet olan AnaSol-D Koalisyon Hükümeti, önce dokunulmazlıkların görüşüldüğü Komisyon'da, Bucak ve Ağar'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasını engelleyerek bir önceki hükümetten farklı bir tutum sergilememiştir. Bugün, Mesut Yılmaz tek başına bu sorunu çözemeyeceğini ifade ederek sorunu örtme çabası içine girmiştir. Bugünkü hükümet, iktidar olma yolunda adımı atacaksa öncelikle, Çiller, Ağar

ve Bucak'ın dokunulmazlıklarını kaldırmalıdır,

Türkiye bugün bir yol ayrımındadır. Ya anti-demokratik uygulamaların arttığı, kirliliğin sürdüğü, adaletsizliklerin yoğunlaştığı ve siyasi iktidarlarca beslenen çetelerin yaşamı bütünüyle tehdit eder hale geldiği bu gidiş devam edecek, ya da toplumsal muhalefet güçlerinin ortak mücadelesiyle illegal devlet kurumlarının dağıtıldığı, barışın, özgürlüklerin, emekçilerin haklarının kazanıldığı, çok kimlikli, çok inançlı bir toplumsal hayatın önü açılacaktır,

Susurluk Kazası'ndan sonra yaşananlar, yıllardır kontrgerillaya ve devletin içindeki hukuk dışı illegalleşmiş örgütlere karşı mücadele edenleri haklı çıkarmış; bu suçları işleyenlerin ve devletin çeteleşmesine yol açanların, gerçekleri açığa çıkarmasının mümkün olmadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu durum da göstermektedir ki; Susurluk'un, çetelerin, katliamların, yolsuzlukların ve ülkede yaşanan tüm olumsuzlukların hesabını bir bütün olarak ancak toplumsal muhalefet güçlerinin birliği sorabilir.

Bu nedenlerle, siyasi partiler, sendikalar, meslek odaları ve demokratik kitle örgütleri olarak Susurlukla ilgili ülkemizin dört bir yanında demokrasi güçlerinin yapacakları etkinlikleri sahiplenmişlerdir. Bütün yurttaşlarımız Türkiye'nin demokratikleşmesinin önünü açmak, Susurluksun hesabını sormak ve çetelere dokunmak için 2 KASIM'DA SUSURLUK^ olmuşlardır.